

Het einde van de stoommachine

Hoera, ik heb een vaste internetverbinding. Eindelijk ben ook ik opgestoten in de vaart der volkeren!

Niet dat het van harte ging hoor. M'n oude inbelverbinding werkte prima en omdat ik er spaarzaam gebruik van maakte was hij erg goedkoop. Maar volgens de geruchten gaan ze stoppen met die verouderde techniek, en ik wilde niet de laatste zijn die het licht uitdeed.



Raar eigenlijk. Ik begon al meer dan veertig jaar geleden in het computervak en was een van de eersten die thuis gebruik maakte van internet, en zelfs een eigen homepage had. Bang voor techniek ben ik dus niet. Waarom bleef ik dan zo lang vasthouden aan die ouderwetse aanpak?

Nou gewoon, om dezelfde reden waarom in Engeland stoommachines nog vrolijk doorpuften terwijl de rest van Europa al lang moderne motoren gebruikte. De wet van de remmende voorsprong. Waarom zouden we veranderen, alles gaat toch prima zo?

Het hoge woord moet er maar uit. Ik ben gewoon behoudend, nee wat zeg ik, aartsconservatief.

Bij het ramen zemen gebruik ik een plastic emmer die stamt uit de tijd vóór mijn eerste computer-ervaringen. Een makelaar zou mijn keuken beschrijven met de term "veel originele details". En toen ik onlangs een nieuwe fiets kocht ontdekte ik pas dat ik al meer dan dertig jaar op een museumstuk reed.

Maar toch klopt er iets niet. Enkele jaren geleden besloot ik van bank te veranderen. Bij het filiaal van mijn nieuwe bank werd ik geholpen door een jonge medewerkster. Ze was heel vriendelijk, maar straalde duidelijk iets uit van "ik zal die oude meneer eens uitleggen hoe het hier allemaal werkt".

Tot het moment waarop ik vertelde te willen gaan internetbankieren. Ik steeg al een stukje in haar achting. Als klap op de vuurpijl kondigde ik aan ook zo'n speciale internetspaarrekening erbij te willen. Gedurende de rest van het gesprek werd ik met ontzag behandeld.

Niks conservatief dus, ik ben eigenlijk heel vooruitstrevend.

Natuurlijk ligt de waarheid ook hier op de plek waar we haar altijd kunnen vinden: in het midden.

Je ogen sluiten voor nieuwe mogelijkheden is net zo dom als met elke hype meedoen. Blijf kijken wat er allemaal voor nieuws op je af komt, en blijf nadenken of je daar iets aan hebt. En dan zul je sommige zaken dankbaar omarmen en bij andere krachtig op de rem trappen. *Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede*, staat er ergens geschreven.

Hoe mijn nieuwe internetverbinding bevalt? Prima. Hij is een stuk sneller en ik hoef geen telefoontikken meer in de gaten te houden. Daardoor ontdek ik nieuwe mogelijkheden. In online encyclopedieën neuzen. Een tv-programma kijken via

uitzendinggemist.nl. En ja, leuk, een weblog bijhouden ...

Wat zeg je? Had ik dat allemaal al veel eerder kunnen doen als ik m'n ogen niet gesloten had voor ...?

Okee, okee. Ik weet ontzettend goed te vertellen hoe het eigenlijk moet. Maar ik moet alleen nog even leren om die wijsheden in praktijk te brengen. Tevreden?

Kees Niestadt
27-07-2007