

## GEITEN

Mijn dagelijkse fietstocht naar m'n werk werd vanmorgen vertraagd door een flinke storm. Het voordeel hiervan, namelijk dat er meer tijd is om je omgeving te bekijken, werd meteen duidelijk bij het passeren van een piepklein grasveldje met hekje erom. Aan het hek was een primitief houten bordje bevestigd, waarop met slordig handschrift was vermeld: "Geiten 25 m verplaatst".

Het was me nooit opgevallen dat hier geiten gehuisvest waren. Ook nu zag ik binnen vijftientig meter geen enkel beest groter dan een mus. Tenslotte was het me allerminst duidelijk voor wie de mededeling bestemd was. Het bord riep meer vragen op dan het trachtte te beantwoorden.

Gelukkig bezit ik soms een levendig voorstellingsvermogen en dat kwam me te hulp. Het bleek nu dat de geiten er alleen midden op de dag in het warme zonnetje hadden gelopen. Peuters en kleuters uit de buurt kwamen regelmatig aan de hand van vader, moeder, oudere zus of broer langs om hun viervoetige vriendjes te voeren, te aaien, aan de haren te trekken of van hun problemen deelgenoot te maken. Een vertederend tafereeltje. Totdat de eigenaar van deze miniatuurboerderij in een vervelend konflikt kwam met overijverige burens, bestemmingsplannen en de gemeente - wat er toe leidde dat zijn dieren naar de achtertuin verbannen werden.

De eerste jonge bezoeker na deze verhuizing moet zo diep gedesillusioneerd hebben gekeken dat de geitenhouder zich met vochtige ogen naar buiten haastte om het kleine dierenvriendje te vertellen waar hij met z'n zakje oud brood heen moest. Waarna hij meteen op een stukje afvalhout de genoemde tekst schilderde om er zeker van te zijn niet opnieuw zo'n in-verdrietig medemensje voor zijn deur te zien. Tot zover mijn fantasie.

Misschien is er een heel andere, prozaïsche reden voor dat bordje. Maar ik wil hem niet weten. Ik voel een warme sympathie voor mijn zelfbedachte dieren- en kindervriend die naast moeilijkheden met regels en de overheid de problemen van een heel klein mens met een zakje oud brood serieus bleef nemen.

Kees Niestadt  
Februari 1985